

- **Voorwoord van Theo Jongeling, Proost**

In de periode die we nu tegemoet gaan zijn er veel processies gepland en het is daarmee een drukke periode voor de Broederschap. Elke processie is anders, maar keer op keer ben ik verheugd over de verdieping die het kan brengen in je geloof. Processies zijn ook een goed moment om elkaar te ontmoeten en zo je geloof te versterken door het met elkaar te delen.



Begin september ben ik meegegaan met de dekenale bedevaart naar Lourdes. In Lourdes maak je in het kwadraat mee van wat ik zojuist beschrijf. Ik begrijp iedereen die graag teruggaat naar Lourdes om dat meermaals te beleven. Deelname aan processies kan ik u daarom van harte aanbevelen. Ik ben blij dat de Broederschap hier een actieve rol in kan spelen en ik hoop u persoonlijk te kunnen begroeten op onze bijeenkomsten in dit najaar. Ik wens u veel devotie.

- **Oktober Rozenkransmaand**

Met het bidden van de rozenkrans proberen we te groeien in het diepe mysterie van ons geloof, aan de hand van het 'Onze Vader' en het meditatief herhalen van het 'Wees gegroet'. Oktober is traditioneel de Rozenkransmaand, de maand waarin we het feest van O.L.V. van de Heilige Rozenkrans vieren. Deze feestdag op 7 oktober is in 1571 ingesteld door paus Pius V nadat het winnen van een belangrijke veldslag werd toegeschreven aan het bidden van de Rozenkrans.

De Rozenkransmaand wordt feestelijk geopend tijdens de hoogmis op zondag 7 oktober om 10.00 uur. Het groot St. Martinuskoor luistert de viering muzikaal op met de Missa Pontificalis van L. Perosi. Aansluitend is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje bij de zusters Birgittinessen aan de Maasstraat 17.

Verder wordt elke werkdag in oktober het rozenhoedje gebeden. Dit gebeurt om 8.45 uur, voorafgaand aan de ochtendmis. Zaterdags is het bidden van de rozenkrans om 11.45 uur. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen.

- **Kerstactie Voedselbank**

Het is inmiddels een mooie traditie dat de Broederschap een Kerstactie houdt voor de Voedselbank. In de weekenden voor Kerstmis vragen we de klanten van de Jumbo supermarkten iets extra's te kopen. Deze artikelen geven ze aan de Voedselbank, die daar pakketten van samenstelt.

We delen flyers uit met tips voor welkome producten. Dat doen we op de zaterdagen 8 en 15 december. Daarbij kunnen we best wat hulp gebruiken. Hebt u een paar uurtjes beschikbaar en wil u ons werk steunen? Meld u zich dan via

info@broederschapweert.nl of bij een van de broedermeesters.



- **Terugblik activiteiten**

Op 15 augustus vierden we Maria Tenhemelopneming. Na de H. Mis was er een processie naar het klooster aan de Maasstraat. Onder de toren kreeg Maria een rozenblaadjeshulde. Er was goede belangstelling voor de processie. Na de zegen bij de Mariagrot in de tuin van de zusters, was er nog een gezellig samenzijn. De volgende dag stond een mooie foto van de processie in Dagblad de Limburger.

Op 8 september was de viering van Maria Geboorte. Hier is aandacht aan besteed bij het bidden van de rozenkrans, zoals op zaterdag gebruikelijk is.



Diezelfde dag was het ook Open Monumentendag. De kapel achter de Hema is elke zaterdag (en koopzondag) open. Dit keer waren de broedermeesters aanwezig en gaven ze uitleg. Ze spraken meer dan 200 bezoekers!

Aalmoezenier Hub Vossen sprak op 12 september over het christelijk sociale denken. Wat kunnen we doen voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Kernwoorden waren menswaardigheid en zingeving. Begin bij jezelf en sta open voor de hulpvraag van je medemens.

- **Broederschap op tv**

Vanaf 28 september zendt de NTR de documentaire '80 jaar oorlog' uit. In de eerste aflevering speelt de stad Weert een belangrijke rol. Hiervoor zijn vorig jaar tijdens de Sacramentsprocessie opnames gemaakt. De uitzendingen zijn vrijdags om 21.05 uur op NPO2.

- **Agenda 4^e kwartaal 2018**

- Zaterdag 6 oktober Fakkeltocht naar Kapel in 't Zand Roermond
- Zondag 7 oktober opening Rozenkransmaand, 10.00 uur in de dekenale Stadskerk
- 14, 21 en 28 oktober zondagen Rozenkransmaand, 10.00 uur in de dekenale Stadskerk
- Woensdag 17 oktober, 19.30 u dekenale licht-processie van de Verrezen Christus naar de Moeselkapel
- Zaterdag 20 oktober, 19.15 u lichtprocessie Susteren
- Woensdag 21 november, 9.00 u Maria Presentatie in de Stadskerk
- Vrijdag 7 december, 9.00 u hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen H. Mis 9.00 uur met aansluitend de jaarlijkse vergadering van zusters en broeders (uitnodiging volgt apart)

Meer informatie kan verkregen worden via info@broederschapweert.nl.

- **Openingstijden Sint Martinuskerk in Weert**

- *Eucharistievieringen*: zaterdag 19.00 uur en zondag 10.00 uur, maandag tot en met vrijdag 9.00 uur
- *Rozenkransgebed*: zaterdag 11.45 uur, meimaand en oktobermaand elke werkdag om 8.45 uur
- *Buiten mistijden*: maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag 11.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur, zaterdag 9.00 - 16.00 uur, zondag 14.00 - 16.00 uur