



- **Voorwoord van Theo Jongeling, Proost**

Als zusters en broeders hebben we de devotie voor Maria gemeen. Die devotie krijgt vorm in gebed, vieringen en processies, nu in het bijzonder in mei, de Mariamaand.

In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart jongstleden nam ik met ruim 200 Limburgers deel aan de Stille Omgang in Amsterdam. Met deze tocht wordt herdacht dat in 1345 het Mirakel van Amsterdam plaats vond. Heel bijzonder om mee te maken, te meer omdat het ontbreken van uiterlijk vertoon deze herdenking geheel tijdloos maakt.

Begin september wil ik graag meegaan met de bedevaart naar Lourdes, die ik u van harte wil aanbevelen. Meer informatie is te verkrijgen via Chrit Götzen van het Dekenaal Lourdescomité Weert (tel: 0495 - 530282).

Weert profileert zich vanaf dit jaar als Van Hornestad. Onze Broederschap is opgericht in 1404 door graaf Willem III van Horne en pastoor Willem van Cranendonc en heeft zodanig een band met de Van Horne's. Ik hoop u tijdens onze activiteiten te kunnen ontmoeten, bijvoorbeeld nu in mei of juni.

- **Meimaand – Mariamaand.**

Op 6 mei wordt de Meimaand feestelijk geopend met een H. Mis in de St.-Martinuskerk om 10.00 uur. Extra feestelijk is dat deken Franken tijdens de H. Mis twee nieuwe Broedermeesters zal installeren. Dit zijn Edward Salman en Henk Heesakkers. Hieronder stellen zij zich voor.

Tijdens de viering brengen de pages, bruidjes, Mariadraagsters en de Broedermeesters Maria hulde. Het Groot St.-Martinuskoor zingt de Missa Festiva van A. Lesbordes. Na afloop van de H. Mis wordt, zoals gebruikelijk bij opening van de Mariamaand, de bloemenkrans onder het Mariabeeld buiten aan de kerk opgehangen. Aansluitend is iedereen welkom bij de zusters Birgittinessen in de Maasstraat om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

Ook de zondagen 13, 20 en 27 mei is de Broederschap present tijdens de H. Mis.



- **Even voorstellen: Edward Salman**

"Ik ben getrouwd met Aris Al-Shamas. Vader van twee jongens (Daniel 7 jaar en Giovanni 4 jaar). Ik kom oorspronkelijk uit Irak en woon sinds 2003 in Weert.



Een belangrijke reden, waarom ik het Christelijk geloof zo aantrekkelijk vind en waarom ik Maria vereer, is dat onze God in al Zijn almacht, oneindigheid en tijdloosheid, toch dicht bij de mens wil zijn. Je zal weinig godsdiensten vinden met een Schepper die zich "Abba" (Aramees voor Papa) laat noemen. God is een liefhebbende Vader die zijn kinderen vrijlaat, maar zijn deur laat openstaan, zodat ze steeds kunnen terugkomen, ook wanneer ze verdwalen. God heeft Maria geëerd door haar uit te kiezen voor een belangrijke rol in zijn heilsplan. God laat de volheid van zijn godheid in Maria de menselijke gestalte aannemen. Zou Hij iemand een grotere eer kunnen geven? Dat heeft mij gevormd en ervoor gezorgd dat ik kracht en steun ondervind in mijn gebed tot Jezus en Maria in mijn dagelijkse leven."

- **Even voorstellen: Henk Heesakkers**

Op de eerste zondag in mei wordt eveneens Henk Heesakkers als broedermeester geïnstalleerd.

“Graag stel ik me voor. Ik ben 73 jaar en geboren en getogen in Weert. Mijn vrije tijd breng ik graag door bij het Stadsgilde St. Catherina 1480. Verder ben ik ook druk met de politiek. Ik zet me in voor de Weerter mensen.

De Broederschap draag ik ook een warm hart toe en daarom hoop ik in mei geïnstalleerd te worden als Broedermeester.”



- **Mariawandeling 27 mei**

Aansluitend aan de H. Mis van zondag 27 mei is er een Mariawandeling. Stadsgids Peter Theunissen leidt geïnteresseerden langs Weerter Mariaplekken. Start is om 11.15 uur in de St.-Martinuskerk en de wandeling duurt tot ongeveer 12.45 uur. Deelname wordt u aangeboden door de Broederschap. Er is plaats voor 20 mensen en ‘vol is vol’. Opgave vóór 20 mei via: info@broederschapweert.nl. Bij slecht weer wordt een andere datum gepland.

- **Sacramentsprocessie 31 mei 2018**



Traditioneel wordt in Weert op de tweede donderdag na Pinksteren Sacramentsdag gevierd. De Sacramentsprocessie vindt plaats aansluitend aan de H. Mis van 19.00 uur in de dekenale St.-Martinuskerk.

Op het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament wordt de H. Hostie door de priester door de straten van de parochie gedragen. De devote stoet trekt door de straten van het centrum van Weert vanaf de dekenale kerk via het Mariakapelletje aan het Raphaelpad naar het klooster aan de Maastraat.

Niet alleen de Venerabele Broederschap en Mariadraagsters lopen mee in deze processie, maar diverse Broederschappen uit heel Nederland, schutterijen en harmonieën. Gelovigen worden uitgenodigd zich aan het gezelschap aan te sluiten. De afsluiting van de processie is in de tuin van de zusters Birgittinessen. De deken zegent de aanwezigen met het Allerheiligste. Tot slot wordt het Limburgse volkslied gezongen.

- **Agenda 2^e kwartaal 2018**

- 6 mei – Opening Meimaand met H. Mis in de St. Martinuskerk om 10.00 uur. Vervolgens is de Broederschap aanwezig op alle zondagen in de Meimaand (13, 20 en 27 mei).
- 27 mei Mariawandeling
- 31 mei – Sacramentsdag met H. Mis om 19.00 uur met aansluitend Sacramentsprocessie
- 3 juni – Heiligdomsvaart Maastricht
- 17 juni – Delftse Ommegang Maria van Jesse
- 24 juni – Processie Dordrecht

Meer informatie kan verkregen worden via info@broederschapweert.nl

- **Openingstijden Sint Martinuskerk in Weert**

- *Eucharistievieringen*: zaterdag 19.00 uur en zondag 10.00 uur, maandag tot en met vrijdag 9.00 uur
- *Rozenkransgebed*: zaterdag 11.45 uur, meimaand en oktobermaand elke werkdag om 8.45 uur
- *Buiten mistijden*: maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag 11.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur, zaterdag 9.00 - 16.00 uur, zondag 14.00 - 16.00 uur