



• **Voorwoord van Theo Jongeling, proost**

Op 26 februari 2017 bezocht ik Halle en Oudenaarde in België.

In Halle ontmoette ik de Broederschap van Onze Lieve Vrouwe van Halle. De



ontvangst was zeer hartelijk en het bestuur leidde me rond door de St. Martinusbasiliek met de zwarte Madonna. In 1267 werd het Mariabeeld aan de stad geschonken, zodat dit jaar 750 jaar Mariaprocessies in Halle gevierd worden. De basiliek is recent geheel prachtig gerestaureerd. Het gezamenlijke doel van Maria-verering scheidt een warme band! In Oudenaarde is er eveneens een Broederschap van OLV van Halle, opgericht in 1657. Jaarlijks is er

Pinksterzaterdag een voettocht naar het Mariabeeld van Halle (ca. 12 uur lopen). In de St. Walburgakerk van Oudenaarde is er een altaar van een van de martelaren van Gorcum: de H. Jacobus Lacops. Zoals bekend kwamen twee andere martelaren van Gorcum uit Weert: de H. Hieronymus en de H. Antonius. Zo kunnen we elkaar vinden en verbonden voelen in ons geloof en Mariaverering.

• **Meimaand - Mariamaand**

Op 7 mei wordt de Meimaand feestelijk geopend met een H. Mis in de St. Martinuskerk om 10.00 uur. De pages, bruidjes, Mariadraagsters en de Broedermeesters brengen Maria hulde. Het Groot St. Martinuskoor zingt de Missa Festiva van A. Lesbordes. Na afloop van de H. Mis wordt, zoals gebruikelijk, de bloemenkrans onder het Mariabeeld buiten aan de kerk opgehangen. Aansluitend is iedereen welkom bij de zusters Birgittinessen in de Maastraat om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

Ook de zondagen 21 en 28 mei is de Broederschap present tijdens de H. Mis.

• **100 jaar Onze Lieve Vrouwe van Fatima**

Op 13 mei 2017 is het precies 100 jaar geleden dat Maria aan drie herderskinderen in Fatima (Portugal) is verschenen. In totaal is ze dat jaar 6 keer aan de kinderen verschenen, in de aanwezigheid van een steeds grotere groep belangstellenden. Een van de dingen die Maria onder de aandacht bracht was het bidden van de rozenkrans voor herstel van de wereldvrede. Een onderwerp dat in 1917, tijdens de Eerste Wereldoorlog heel actueel was, maar nu nog steeds is.

Elke zaterdag (en op de wekdagen in mei en oktober) wordt in de St. Martinuskerk de rozenkrans gebeden, een initiatief wat gestart is door de Broederschap. Op zaterdag 13 mei aanstaande wordt stilgestaan bij 100 jaar Fatima met een bijzondere bijeenkomst in de dekenale kerk. Hulpbisschop De Jong, deken Franken en leden van de Broederschap en het Draagstersgilde zijn aanwezig bij het bidden van de rozenkrans. Monseigneur De Jong zal vertellen over het belang van de verschijningen in Fatima.

Iedereen is van harte welkom bij deze speciale bijeenkomst op zaterdag 13 mei aanstaande van 11.45 uur tot 12.30 uur bij het Maria-altaar in de St. Martinuskerk.

- **Sacramentsprocessie 15 juni**

Op donderdag 15 juni, de tweede donderdag na Pinksteren, wordt in Weert de Sacramentsprocessie gehouden. De processie vindt plaats aansluitend aan de H. Mis van 19.00 uur in de dekenale St. Martinuskerk. Jezus heeft zichzelf aan ons gegeven in de gedaante van brood en wijn en wil hiermee onder ons blijven. Op het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament wordt de H. Hostie door de priester door de straten van de parochie gedragen.

Dit prachtige gebruik is in Weert

weer nieuw leven ingeblazen. Niet alleen de Venerabele Broederschap en Mariadraagsters lopen mee in deze processie, maar diverse Broederschappen uit heel Nederland, schutterijen en harmonieën. Iedereen is van harte welkom.



- **"Maria"- Meimaand (gedicht van zuster T. Wering-Brunenberg)**

Maria, Meimaand, madeliefjes –fijn,
de maand die roept extra blij te zijn.
Opnieuw U liefde voelen en ervaren,
zo wonderwel en niet te verklaren.

De Moeder Gods, onze Lieve Fee,
brengt dit van ons aller Vader mee.
Door Hem, met Hem, is Zij ons ter wille,
daardoor krijgt de Meimaand dat liefelijke -prille.

Dat geldt ook voor hart en natuur,
alles krijgt opnieuw energie en vuur.
Het groen van struiken en bomen,
het frisse gras en de lammetjes die komen.

Daardoor voel ik mij door Haar verbonden,
Zij bidt voor mij, als ik leef in zonde.
Zij draagt mijn vreugde en verdriet,
zonder Haar was de Mei, de Meimaand niet.

- **Agenda 2e kwartaal 2017**

- 7 mei – Opening Meimaand met H. Mis in de St. Martinuskerk om 10.00 uur met aansluitend het ophangen van een nieuwe krans bij Maria op de hoek van de Korenmarkt. Ook de zondagen 21 en 28 mei is de Broederschap present tijdens de H. Mis.
- 15 juni – Sacramentsdag met H. Mis om 19.00 uur in de St. Martinuskerk met aansluitend Sacramentsprocessie door de binnenstad.
- 18 juni – Delftse Ommegang Maria van Jesse vanaf de St. Hippolytuskapel aan de Oude Delft naar de Maria van Jessekerk.
- 25 juni – Processie Dordrecht met Broederschap Heylighe Hout van Dordt.

- **Openingstijden Sint Martinuskerk in Weert**

- *Eucharistievieringen*: zaterdag 19.00 uur en zondag 10.00 uur, maandag tot en met vrijdag 9.00 uur
- *Rozenkransgebed*: zaterdag 11.45 uur, Meimaand en Oktobermaand elke werkdag om 8.45 uur
- *Buiten mistijden*: maandag gesloten, dinsdag t/m vrijdag 11.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur, zaterdag 9.00 - 16.00 uur, zondag 14.00 - 16.00 uur